

't Preaksteulke



Nr. 14 (Jaargang 54)

12 oktober – 1 november 2024

**Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi**

Pastoraal team, Nicolaasplein 2,

7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester
e-mail:

tel. 06 - 5316 3563
t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
e-mail:

tel. 06 - 5764 5245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
e-mail:

tel. 06 - 2292 4657
i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster
e-mail:

tel. 06 – 1364 6717
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Taak: beheer gebouwen en financiën.

Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter

tel. 0541-29 14 78 | e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl

Pastoraatsgroep Coördinatie pastorale activiteiten.

Contactpersoon: Susan Broekhuis

tel. 06 – 5732 8723 | e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3

0541 - 29 29 91

Geopend

maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres:

ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening:

NL56 RABO 0140 1005 12

Website

www.lumenchristi.nl



Parochie Lumen Christi.

Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:

Josephine Bossink: 06 – 5376 3110

Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380

Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956

Jan Veldboer: 0541 – 291 954

Caritas

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:

Telefoon 06 – 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritalumenchristi.nl

Website: www.caritalumenchristi.nl

Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Repaircafé

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tussen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie pagina 2 van dit blad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een

boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl

tel.: 0541 – 353 551

Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur

Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.

=====

Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

=====

Denk aan de vrijwilligersavond op MAANDAG 21 oktober 2024!!!

Uitnodiging en oproep voor de jaarlijkse vrijwilligersavond aan en voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Deze zal worden gehouden op maandag 21 oktober a.s. Tot en met 18 oktober kunt u zich hiervoor aanmelden op het secretariaat, telefoon 0541-29 29 91. Aanmelden via de mail ootmarsum@lumenchristi.nl kan ook.

Om een tipje van de sluier op te lichten: we blijven in Ootmarsum en we maken er opnieuw een zeer interessante avond van en brengen voor de afwisseling weer een leuke historische film voor het voetlicht. Zoals gebruikelijk besteden we speciale aandacht aan bepaalde vrijwilligers en uiteraard verloten we ook de Paaskaars onder de aanwezigen. Leg deze datum, 21 oktober, nu vast in uw agenda en meld u vooral aan.

U wordt om 19.30 uur verwacht in Het Damast (naast de Welkoop) aan de Laagsestraat te Ootmarsum. Er is voldoende parkeergelegenheid. Het einde van deze avond is voorzien rond 22.15 uur.

U bent van harte uitgenodigd en wij hopen vele aanmeldingen te mogen ontvangen. Zegt het voort, zegt het voort!

=====

VIERINGEN

Zondag 13 oktober Woord- en Communieviering
09.00 uur
m.m.v. Het Herenkoor
Voorganger: Diaken J. Kerkhof Jonkman
Collecte: voor het pastoraat in onze parochie

Zondag 20 oktober Gezinsviering
09.00 uur Woord- en Communieviering /
m.m.v. Het Kinder-/ Tienerkoor.
Parochieel voorganger J. Kleissen.
Collecte: Dit weekend zijn er 2 collectes.
1^e Collecte: voor het pastoraat in onze parochie
2^e Collecte: bestemd voor Missiezondag,
 zie artikel elders in dit blad.

*Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een kop
Koffie of thee in de pastorie.*

Zondag 27 oktober **Feest van de Patroonheiligen**
09.00 uur. Eucharistieviering
m.m.v. Het koor Stem en Klank
Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis
Collecte: voor het pastoraat in onze parochie

Pastorpraat - Wat maakt jou rijk?

We leven in het rijke westen, althans in materieel opzicht. We hebben een mooi huis, eten en drinken in overvloed, mooie kleren, een mooie baan, gaan regelmatig op vakantie of een weekendje weg. Maar maakt dit alles ons werkelijk rijk? Maakt die rijkdom ons daadwerkelijk gelukkig? Het is mooi dat we ons geen zorgen hoeven te maken over eten en drinken, of over kleding, zoals onze ouder dat vroeger misschien wel

moesten. Ons huis is verwarmd en geïsoleerd, we hoeven niet elk dubbeltje opzij te leggen, we hoeven 's nachts niet wakker te liggen van wat de volgende dag ons brengt. We leven in een overvloed aan welvaart, we vieren het deze weken ook in de oogstdankvieringen, die op diverse plekken worden gehouden. En tegelijkertijd hebben we zorgen, maken we ons druk over onze kinderen of zij het wel zo goed kunnen krijgen als wij het hebben en de wereld waarin het steeds spannender gaat worden. Wat betekenen oorlogen voor ons welzijn en onze welvaart, welke gevaren zitten er niet aan de digitale wereld, met allerlei verleidingen. En dan verlangen we nog naar meer. Elk jaar moet er groei in zitten, zodat we nog rijker worden, terwijl we tegelijkertijd de aarde uitbuiten en leeg roven. En dan zijn we nog altijd niet tevreden en gelukkig.

Moeten we niet terug naar de economie van het genoeg? Tevreden zijn met datgene wat we hebben er dat met elkaar delen?

In het Evangelie zegt Jezus tegen de rijke man, die keurig de geboden onderhield, dus precies binnen de lijntjes liep : één ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen. Want voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van de naald te gaan, dan voor een rijke in het Koninkrijk van God te komen. Zouden dat ook geen woorden zijn voor ons, de rijken van 2024? Juist het delen maakt jou pas rijk in Gods ogen. Laten we beseffen dat de woorden van het Evangelie, nog altijd gelden, ook al hebben velen van ons God de rug toegekeerd. Kijk zelf waar jouw rijkdom zit en wat jou ten diepste gelukkig kan maken. Ontdek waar jouw schat ligt, het zit in jezelf, in jouw binnenste, in het geluk van het breken en delen van datgene wat je allemaal geschonken is!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Misintenties Allerzielen

Deze kunt u aanvragen bij het secretariaat in Ootmarsum, telefoon- en adresgegevens op bladzijde 2.

De aanvragen dienen vóór maandag 22 oktober 11.00 uur te worden aangevraagd..

In onze Geloofsgemeenschap is gedoopt:

Lucas Loman

Ouders van harte gefeliciteerd.

In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:

Sien Hesselink – Heuvels op de leeftijd van 95 jaar

Frans Wesselink op de leeftijd van 84 jaar

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Een beloning kan fijn zijn, maar voor Jezus gaat het om helpen en zorgen voor andere mensen. Het gaat er niet om wat je hebt, maar om wat je doet. Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Gebruik je talenten om goed te doen!

Een duim voor jou!



Gezinsviering 20 oktober 2024 om 09:00

m.m.v. Kinder- en Tienerkoor "Zing en Swing"

o.l.v. Desiree Kuks (Karel Tjhuis) en Herman Koops

Kerkelijk Afscheid

Er hebben zich de laatste tijd nogal wat veranderingen voorgedaan in het Kerkelijk Afscheid. Was het vroeger standaard om een Avondwake te houden voorafgaand aan de uitvaart de volgende dag, tegenwoordig zijn er diverse mogelijkheden bijgekomen. Zo kennen we de Afscheidsviering, een Gebedsviering op de avond of overdag, waarin het leven van de overledene in gelovig perspectief doorklinkt. Daarin kunnen oude kerkelijke rituelen zoals besprenkeling met wijwater en bewieroking van de overledene gebruikt worden, maar dit hoeft niet. Je kent in zo'n viering ook meer vrijheden om het in te vullen. Daarnaast is het ook mogelijk een kort kerkelijk ritueel te houden in de kerk of een aula voorafgaand aan de begrafenis of in het crematorium voorafgaand aan de crematie. Dit valt allemaal onder kerkelijk afscheid, waarin het pastoraal team of de parochieel voorgangers voorgaan. Wanneer u een parochieel voorganger wenst dan dient dit te geschieden in overleg met het pastoraal team. Ook zijn wij bereid mee te denken aan een afscheid op een andere locatie, b.v. een boerderij of ander geschikte locatie.

Zo zijn er vele mogelijkheden om het kerkelijk afscheid van uw dierbare vorm te geven, met of zonder de kerkelijke rituelen. Naast alle vormen van modern afscheid blijven de gewone avondwake en de uitvaart bestaan.

Mocht u vragen hebben, of bezig zijn uw afscheid vorm te geven, dan kunt u zich altijd richten tot één van de pastores.

Het pastoraal team Lumen Christi

Familieviering thema: Ik voel me rijk

In de Nicolaaskerk in Denekamp gaan we op **zondag 13 oktober** weer verder met de tweede familieviering van dit seizoen. Het thema is: Ik voel me rijk.

Sommige mensen lijken alles te hebben wat hun hartje begeert. Genoeg kleren, een leuk huis en genoeg geld om te doen waar ze zin in hebben. En dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar word je van al dat bezit automatisch gelukkig? Om echt gelukkig te zijn is meer nodig dan geld en rijkdom, zegt Jezus. Rijkdom en bezit geeft je ook zorgen en hierdoor kun je

je zo vastzitten aan jouw bezit, zodat je er niet meer los van kan komen. Wanneer je alles durft los te laten wat je bezit en te gaan delen met andere mensen, dan pas vind je het echt geluk.

Wij nodigen u uit om met uw kinderen naar deze viering te komen, om samen te ontdekken hoe moeilijk dat is en wat wij echt nodig hebben om gelukkig te zijn.

De Eucharistieviering, waarin het kinderkoor zingt, begint om **10.30 uur**, en na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas ranja. Allen van harte welkom op **13 oktober, a.s.** ‘

*De volgende familieviering is op zondag **10 november**.*

*Deze viering draagt een diaconaal thema: **Wat kost het jou werkelijk!***

Het pastoresteam Lumen Christi

Wereldmissiemaand 2024

In oktober is het Wereldmissiemaand, waarin Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar speciale aandacht vraagt voor Papoea Nieuw-Guinea. Missio draagt bij aan de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Op **Missiezondag 20 oktober** kunt u bijdragen in de **2e collecte** of geef uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Bij voorbaat dank.

1 november-bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op vrijdag 1 november 2024 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en de Pancratiusparochie.

Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de aartsbisschop van Luxemburg, Jean-Claude Kardinaal Hollerich. Aansluitend zal de aartsbisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven

tot 23 oktober bij de broedermeesters

Herman van der Aa, van Opburenstraat 2 Tel.06-10027297

Gerard Lohuis, Profietstraat 20 Tel. 06-12353745

De reiskosten bedragen € 30,-- per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.



Allerzielenviering

Op zaterdag **2 november a.s. om 18.00** uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor Kerkhof Jonkman.

Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2023 en 1 november 2024 gestorven leden van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van hen een kaarsje worden ontstoken. De vieringen worden georganiseerd door de werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen. Enkele leden van deze werkgroep zullen in deze viering assisteren.

Het Themakoor zal de viering muzikaal opluisteren. Na de viering zal er zoals gebruikelijk de stille tocht naar het kerkhof worden gehouden. Op het kerkhof zal een blazersensemble van de Harmonie een passende muzikale bijdrage leveren. De voorganger zal de graven zegenen.

Aan de ingang van het kerkhof zal door de leden van de Stichting Begraafplaatsen aan alle bezoekers een kaarsje worden uitgereikt, dat op de graven van hun dierbare kan worden geplaatst.

De nabestaanden van de vanaf november 2023 overleden medeparochianen krijgen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan deze viering.

De Werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen, de locatieraad en pastoraatsgroep nodigt U allen van harte uit om deel te nemen aan deze Allerzielenviering.

Donderdag 7 november: Ontmoetingsdag voor ouderen!!!

Na het succes van vorig jaar organiseren wij ook nu weer een ontmoetingsdag voor ouderen.

Deze dag wordt gehouden op **donderdag 7 november a.s. het Kulturhus De Mare in Noord Deurningen.**

Het zal een dag worden van ontmoeting en gezelligheid. Om 10.30 uur is de inloop met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Daarna vindt de Eucharistieviering plaats waarin het hele pastorale team voorgaat. Vervolgens laten we ons verwennen met een heerlijke lunch.

Om 13.30 uur houdt Jos van Os, tot voor kort pastoraal werker in de Sint Jan de Doper parochie (Maarssen en omgeving) een boeiende **inleiding over de Bijbelse Jozef**, zijn naamgever en inspiratiebron.

Heeft u zelf een beeldje van Sint Jozef, dat u om een bepaalde reden dierbaar is, breng dit gerust mee!

Er zal een korte pauze voor een kopje koffie of thee.

Rond 15.00 uur vindt er een gezellig muzikaal moment plaats, waarna we om 16.00 uur de dag afsluiten.

De kosten voor de deelname aan deze dag zijn € 10,00 p.p., gaarne constant en gepast te voldoen op deze dag (maar u bent ook welkom als de prijs een bezwaar is). Graag zorgen voor eigen vervoer en dit met elkaar ter plaatse regelen.

Wij hopen weer op een grote deelname aan deze bijzondere dag.

De opgave voor deze dag, **voor uiterlijk 1 november**, kan via het secretariaat van Lumen Christi, mailadres: secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch: 0541-353551 (alleen 's ochtends).

Pastoraal Team parochie Lumen Christi



Kinderkoor Zing en Swing

Op donderdag 5 september is het koor Zing en Swing weer begonnen met de repetities. Altijd een heerlijk begin vol swing!

Nu Karel Tjhuis tijdelijk niet aanwezig kan zijn, neemt Desiree samen met Herman Koops tijdelijk het dirigentenstokje

over. Hier zijn we allen super blij mee en wensen het koor en de begeleiding een geweldige start van het seizoen toe.

Een seizoen dat overigens heel gezellig is begonnen met de afsluiting van het vorige seizoen. Op zaterdagmiddag 31 augustus heeft het koor een feestmiddag gevierd in het Damast. Een middag vol van disco, tafeltennis, draaivoetbal, bingo en andere spelen werden afgewisseld met hapjes en drankjes.

Om goed 16.30 uur werd de patat met allerlei toebehoren binnen gebracht en de laatste gaatjes gevuld.

Een middag als een goed begin aan het nieuwe seizoen! (Zie foto's.)

Wil jij ook zingen, kom gerust naar de repetitie op donderdagmiddag in de kerk. Het kinderkoor repeteert van 18.15 uur tot 19.00 uur. Het tienerkoor repeteert aansluitend van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Koor Zing en Swing



Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 15 (periode 2 tot 22 november 2024) inleveren vóór:

maandag 21 okt. 2024 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 22 okt. 2024 18.00 uur per mail preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 – 57 94 09 01

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 55