

't Preaksteulke



Nr. 15 (Jaargang 54)

2 november – 22 november 2024

**Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi**

Pastoraal team, Nicolaasplein 2,**7591 MA Denekamp**

Th.H.P. Munsterhuis, priester
e-mail:

tel. 06 - 5316 3563
t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
e-mail:

tel. 06 - 5764 5245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
e-mail:

tel. 06 - 2292 4657
i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster
e-mail:

tel. 06 – 1364 6717
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Taak: beheer gebouwen en financiën.

Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter

tel. 0541-29 14 78 | e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl

Pastoraatsgroep Coördinatie pastorale activiteiten.

Contactpersoon: Susan Broekhuis

tel. 06 – 5732 8723 | e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3

0541 - 29 29 91

Geopend

maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres:

ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening:

NL56 RABO 0140 1005 12

Website

www.lumenchristi.nl



Parochie Lumen Christi.

Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:

Josephine Bossink: 06 – 5376 3110

Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380

Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956

Jan Veldboer: 0541 – 291 954

Caritas

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:

Telefoon 06 – 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl

Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Repaircafé

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tussen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie pagina 2 van dit blad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De

pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl

tel.: 0541 – 353 551

Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur

Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.

Overdracht voorzitterschap locatieraad d.d. 21 oktober 2024

Sedert 2010 heb ik als opvolger van Frans Swennenhuis een functie in de locatieraad, de laatste jaren als voorzitter. Jan Bank is bereid gevonden het voorzitterschap van de locatieraad op zich te nemen. Hij loopt al een tijdje warm. Voorlopig blijf ik nog wel meedraaien al is het op een beperkt tijdsbeslag.

Ik kijk in dankbaarheid terug op de afgelopen jaren. Het iets mogen betekenen in een gemeenschap geeft een enorme voldoening.

Soms kun je mensen blij maken en soms moet je ook mensen teleurstellen. Niet altijd loopt alles van een leien dakje.

Er waren ook lastige klussen maar onder het motto **Kijken, Denken, Doen**, komt doorgaans alles tot een goed eind.

Met **kijken** bedoel ik het probleem dat opgelost moet worden.

Vervolgens moet je **nadenken** hoe je het probleem oplost, waarbij het vooral van belang is dat je niet moet denken het zelf allemaal te kunnen oplossen, probeer draagvlak te creëren. Zonder draagvlak is alles gedoemd te mislukken.

Als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan pas kun je beginnen met het **doen**.

Neem de tijd, met een breekijzer tewerk gaan veroorzaakt brokken.

Onze geloofsgemeenschap staat er momenteel nog goed voor. We kennen nog heel veel vrijwilligers, we hebben nog een redelijk kerkbezoek en ook financieel kunnen we nog wel even vooruit. De vraag is wel of dit in de toekomst ook zo blijft. Ik hoop het wel.

Belangrijk is dat we ons kerkgebouw als centrum van onze gemeenschap in stand kunnen houden. Wellicht zal de invulling omtrent het gebruik in de toekomst anders worden.

Vrijwilligerswerk is vaak niet vrijblijvend en doe je doorgaans niet alleen. Daarom wil iedereen heel erg bedanken voor de prettige manier van samen werken.

Ik draag hierbij graag het stokje over aan Jan Bank en spreek de wens dat hij ook het vertrouwen mag genieten dat ik ook altijd als zodanig heb ervaren en wens hem alle succes voor de toekomst.

Henk Eertman

VIERINGEN

Zaterdag 2 november

18.00 uur

m.m.v.

Voorganger:

Allerzielen

Viering in woord en gebed

Het Themakoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman

Zondag 10 november

09.00 uur

m.m.v.

Voorganger:

Collecte:

Woord- en Communieviering

Het Koor Stem en Klank

Diaken J. Kerkhof Jonkman

voor het pastoraat in onze parochie

Zondag 17 november

10.00 uur

m.m.v.

Voorgangers:

Collecte:

**Oecumenische viering
in de NH Kerk**

Het Gelegenheidskoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman en

Dominee R. Kloosterziel

Er is vandaag 1 collecte.

*Na deze viering wordt U allen uitgenodigd voor een
kop koffie of thee in Ons Gebouw.*

In onze geloofsgemeenschap zijn overleden:

Pastor Johan Mulder op de leeftijd van 91 jaar

Annie Kremer – Niemeijer op de leeftijd van 80 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastorpraat - Allerzielen

Beste mensen,

Wat doen we als we Allerzielen vieren? In de eerste plaats denken we aan hen die overleden zijn. Roepen ons hun namen weer in herinnering en bidden, dat zij ergens 'goed af' zijn. Misschien hebben we hun bidprentje nog voor ogen. Of we horen hun namen voorlezen uit het boek voor de overledenen, of kijken in de gedachtenishoek van de kerk naar de kruisjes met de naam, geboorte- en sterfdatum. Of we zien bij het noemen van iedere naam, dat er een kaars aangestoken wordt als levend symbool van het hemelse licht waarin wij geloven dat ze opgenomen zijn. En als we ooit naar een kerkhof gaan, zonder dat er een begrafenis is, dan juist op Allerzielen. Dat alles zijn goede traditionele gebruiken; het zijn hulpmiddelen om onze dierbare overledenen niet te vergeten. Toch is deze dodenherdenking niet zozeer een terugdenken, maar ook een vooruit durven te denken. Anders gezegd het is een actuele belijdenis, een duidelijk maken van wat we vaak achteloos zeggen of zingen op het eind van de geloofsbelijdenis: "Ik geloof in verrijzenis en eeuwig leven". En juist hier hebben we het moeilijk, want onze menselijke voorstellingswijzen schieten tekort. We weten niet waar en weten niet hoe. De gedachtenis van Allerzielen wordt dan naast een geloofsbelijdenis ook een belijdenis van hoop, een uiting van vertrouwen. Ons gebed voor de overledenen is naast herinnering van hen, bovenal een herinnering voor onszelf, een opnieuw uitspreken, dat wij vertrouwen op Degene die niemand vergeet.

Een vertrouwenskwestie dus, die we uitzeggen, uitzingen of uitbidden.

Geloven en durven vertrouwen op 'een Licht dat aan blijft, Naam die trouw blijft'.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Baten en lasten Simon en Judaskerk Ootmarsum over 2023

kosten onroeren goed			bijdragen parochianen	
onderhoudskosten	2.161		kerkbijdragen	79.835
energiekosten	27.716		collecten eigen kerk	19.211
zakelijke lasten en verzekering	14.830		misintenties	7.508
dotatie voorziening onderhoud	0		bijdragen doopsel /	
overige kosten	<u>2.935</u>		communie / vormen	1.355
subtotaal		47.642	huwelijken	523
			afsch.viering/begraaf	18.586
financiële lasten			offerblok/kaarsen	14.394
	bankkosten	1.639	opbrengsten	
			kerkbezichtiging	11.845
persoonskosten			overige opbrengsten	<u>1.144</u>
diensten derden	18.253		subtotaal	154.319
doorbelasting Lumen Christi	<u>58.299</u>			
subtotaal		76.552	opbrengsten uit bezit	
			huuropbrengsten	18.856
kosten erediensten			rente opbrengsten	8.777
altaarkosten/offerkaars/misboekje	12.632		waardering	
			belegging	<u>6.665</u>
koren en kerkversiering etc	<u>7.656</u>		subtotaal	34.380
subtotaal		20.288		
kosten pastoraal				
parochiebladen/mededelingen	3.086			
wergroepen/overige kosten	<u>699</u>			
subtotaal		3.785		
verplichte afdracht bisdom,		14.711		
inclusief afdracht collecte derden				
beheerskosten				
telefoon en diverse andere kosten		4.426		
resultaat	positief	19.656		
Dit resultaat dient ter verrekening van				
o.a. het verlies uit 2021 (€ - 21.423)		<u> </u>		
totaal		188.699	totaal	188.699

Ter toelichting nog het volgende. We zien dat de opbrengst uit kerkbezichtiging € 11.845 heeft bijgedragen aan het resultaat over het jaar 2023.

De opbrengst kaarsenverkoop lag € 3.000 hoger mede omdat er aanzienlijk meer toeristen onze kerk bezochten. Ook de collecte-opbrengste zijn hoger. (In 2023 was er geen corona meer).

We hebben mede daardoor het jaar 2023 kunnen afsluiten met een positief resultaat.

De energiekosten hebben we kunnen beperken. De teruggave energiebelasting is hierin verwerkt

De kosten van de verzekering zijn flink gestegen.(vorig jaar was er een restitutie)

Opm.: De kosten lopen wel door terwijl bepaalde inkomsten onder druk staan.

Een ander belangrijk aspect is dat de niet subsidiabele onderhoudskosten van de kerk voor rekening komen van de locatie. Deze moeten worden voldaan uit de jaarlijks exploitatie dan wel uit de reserves/voorzieningen. In de praktijk betekent dit dat we jaarlijks een stukje interen.

Uw financiële steun blijven we derhalve hard nodig hebben.

UITNODIGING GEZINSVIERING 3 NOVEMBER

Een Schriftgeleerde vraagt aan Jezus: "Wat is het allerbelangrijkste dat in de Bijbel staat?" Het antwoord dat Jezus geeft op deze vraag ontdek je in de viering van 3 november. Kom je ook luisteren wat Jezus zegt?



- **Wanneer: ZONDAG 3 NOVEMBER om 9.00 UUR**
- **Soort viering: GEZINSVIERING**
- **Thema; Heb God lief Heb je naaste lief**
- **VOORGANGER: Christa Bolscher**
- **Zang wordt verzorgd door het kinder-en tienerkoor Zing & Swing**

VOORAANKONDIGING VIERING VAN DE 1^E ADVENT



*Er gebeurt iets wonderlijks,
Maria krijgt bezoek.
Een engel uit de hemel zegt:
"Maria, wees gegroet!"*

Op zondag 1 december mag je komen luisteren naar het verhaal van Maria die bezoek krijgt van een engel. De engel brengt Goed Nieuws! We steken de eerste kaars aan van de advent krans. Zo tellen we samen de weken af tot het kerst is en het kindje Jezus geboren wordt!



- **Zondag 1 december**
- **Thema: Goed nieuws!**
- **Woord en communieviering/gezinsviering**
- **Kinder-en tienerkoor zing en swing**

NOTEER ALVAST: GEZINSVIERING KERSTAVOND

Dinsdag 24 december 17.00 uur gezinsviering kerstavond met voorganger pastor Ingrid Schraven en het kinder-en tienerkoor Zing en Swing en het jeugdorkest van de harmonie Caecilea. Kom je ook?

Werkgroep gezinsviering

Misintenties 2 november 2024

Hennie Oude Kotte (*Jaargedachtenis*)
Opa Bennie Waayer
Bernard en Marie Tijink-Lansink en Zuster Redemptia
Overleden ouders Wegdam-Huitink
Herman en Lien Schröder
Gerard Scholten en Rie Scholten-Wasser
Hermien Olde Meule
Jan Lohuis en Marie Lohuis-Mollink
Berenda Lammerink-Krabbe
Overleden ouders Kremer-Hutten
Overleden familie Borggreve-Mollink
Overleden ouders Beyerink-Rekers
Overleden ouders Bloemen- Heesink
Hennie, Sien en Marie Groeneveld
Overleden ouders Wilhelm Silderhuis en Marie Silderhuis-Sleiderink
Wil Löwik-Silderhuis
Hans Silderhuis
Overleden ouders Bernhard en Marie Löwik en Oom Hendrik
Annie Kokhuis-Pegge
Rie Heesink
Gerard Borggreve
Annie Leussink-Velthuis
Overleden ouders Nijhuis-Tenniglo en Jan
Overleden ouders Gerard en Truus Oude Weernink
Johan en Annie Broekhuis en Pater Cyprianus Broekhuis
Harry en Rieky Platter
Carmen Blokhuis
Antoon Oude Monnink en overleden ouders Oude Monnink-Borggreve
Gerhard Steggink
Bennie, Johan en Rikie Steggink
Ria en Jan Bolscher en Stijn Bolscher
Johan Nollen
Ouders Roelink-Kloeze en Mieke en Annie
Gerrit en Annie Bolscher-Bos en overleden familie

Annie en Frans Wilbers-Quaink en Maria Wilbers
Overleden ouders Bossink-van der Klamp
Feem, Hendrik en Johan Kloeze
Herman Kloeze, Anton Reukers
Overleden ouders Elferink-Lentferink
Ouders Rouwers-Bekhuis
Toon, Gerard en Annie Brunninkhuis
Frans en Jelle Swennenhuis
Sien Aveskamp-Nieuweweme
Overleden ouders Aveskamp-Koopman
Overleden ouders Lohuis-Pikkemaat
Overleden ouders Vennegoor-Oude Monnik
Overleden ouders A. Oude Vrielink en J.M. Oude Vrielink-Eidhof
Gerard Dijkers
Henk Heerink
Lies Wassink
Truus Kaptein-Blokhuis
Annie Steggink-Geuke
Familie Steggink-Geuke
Cobie van der Aa-Dorresteijn en overleden familie van der Aa
Jan Hesselink en overleden ouders Hesselink-Schröter
Overleden ouders Mensink-Velthuis
Overleden ouders Alberink-Ensink
Herman en Marie Dijkhuis-Quaink
Overleden ouders Roelink-Keupink
Gerrit Buijvoets, Ine Buijvoets-Koopmans en Henny Buijvoets-Koopmans
Familie Buijvoets-Brevink
Familie Koopmans
Overleden ouders Groeneveld-Veelders
Overleden familie Ribbert-Wigger
Bernard en Nats Lentferink-Hulsink
Frans en Marie Lentferink-Bouhuis
Overleden ouders Lentferink-Pelgröm
Everhard Tijink en Geertruida Tijink-Ensink
Ine Stevelink-Alberink

Frans Peters en overleden familie
Jan Olde Dubbelink
Gerard Damhuis en overleden familie Damhuis-ten Oever
Ben en Miny Morshuis
Hennie Nijhuis en overleden familie Nijhuis-Zegger
Overleden ouders Eppink-Stevelink
Markus Saverio Quattrone
Wilma Heerink-Krop
Overleden ouders Krop-Heesink
Annie Lammerink-Bekhuis
Overleden familie Kroeze
Tonnie Sanders
Gerard en Truus Heerink-Peters
Herman en Mientje Bossink-Veldhuis
Johan Luft en ouders Luft-Velers
Overleden ouders Lohuis-Heesink
Overleden ouders van der Aa-Bodde
Jan Veldhuis en overleden familie
Overleden ouders Meijners-Groeneveld
Anton, Marie en Ben Wiefferink
Overleden ouders Hesselink-Eppink en overleden familie Kuks-Hassink
Ben Bodde en overleden ouders Bodde-Weustink
Ben en Riekie Roetenberg-Oude Weernink
Gerard Meijer en Annie Meijer-Oude Monnik
Gerard Velers en ouders Velers-Blokhuis
Jan Peters en overleden ouders Peters-Groeneveld
Overleden ouders Borggreve-Steggink
Jan en Jo Rekers-ter Horst
Mies Remerink-ter Horst en Ans ter Horst
Overleden ouders ter Horst-Jannink
Overleden ouders Gerrit Velers en Marie Velers-Kempers
Frans en Mientje Snoeijnk en overleden familie Snoeijnk-Rekers
Overleden ouders Eertman-Schimmel
Annie en Frans Heisterkamp
Hennie en Frank Busscher en overleden ouders Busscher-Lansink

Frans en Tonnie Lansink
Henk Kamphuis
Jan Voorpostel
Overleden ouders Kerkhof Jonkman-Alberink
Herman en Marie Veelers-Steggink
Jan en Marie Steggink-Haamberg
Herman en Truus Burink-Nijhuis
Annie Burink-Braakhuis
Overleden ouders Kamphuis-Alberink
Bennie Snoeijnk
Lies Stevelink en overleden familie Stevelink
Overleden collectanten
Gerard Luttkhuis
Overleden ouders Niehof-Mulstege en familie
Gerard Droste
Overleden ouders Droste-Kunne en overleden familie
Overleden ouders van der Hoek-Struis en overleden familie
Anna en Herman Kunne-Mers en overleden familie
Overleden ouders Wiegink-Arkink
Ben en Annie Peters
Hans Jacobs
Overleden ouders Heerink-ten Dam
Bennie Waaijer
Ben Meyer
Jan Lansink en overleden familie Veelders-Heuvels
Annie Kremer-Niemeijer
Barto en Jeroen ten Bos
Johan en Annie Steinmeijer-Groener
Ouders Wilbers-Weierink en Herman Wilbers
Gerard en Bernedine Weierink-Groeneveld en Marie-José
Henk van der Maas
Guus Brons
Mariet Lammerink-Groothuis
Overleden ouders Erna, Bertho en Gonny Rikkink



In memoriam pastor Johan Mulder.

Nog bijna wekelijks woonde hij de viering op de dondermorgen in Huize Franciscus bij en was hij samen met zijn Miny een graag geziene gast. In de kerk kwam hij o.a. vanwege zijn gezondheid niet meer, tot voor enkele weken geleden toen hij op een maandagmorgen, gezeten in een rolstoel, door de gangen van “zijn” Simon en Judaskerk in Ootmarsum werd rond gereden. De aanwezige koster en leden van de locatieraad hebben hem hartelijk verwelkomd en uitgenodigd nog eens wat vaker te komen en om ook eens een kop koffie te komen drinken op de pastorie.

Het heeft niet meer zo mogen zijn. Mogelijk heeft hij op die bewuste maandagochtend al een voorgevoel gehad niet lang meer te zullen leven. Op dinsdagavond 8 oktober 2024 is hij in Huize Franciscus op 91 jarige leeftijd overleden.

Voor Ootmarsum, Lattrop en Tilligte heeft hij veel betekend. In 1978 naar Ootmarsum gekomen om er nooit meer weg te gaan. Hij was geliefd bij velen. Hij wist van niets toch nog iets te maken en hoe. Zijn inzet voor de voornoemde parochies was groot en het omgekeerde was eveneens groot. Door zijn voorbeeld wist hij mensen te activeren en dat leidde er toe dat velen zich gingen inzetten voor zijn Stichting Litouwen. Denk hierbij aan de “Kerst In” voor de financiering van de hulpprojecten als de “1 op1” en ondersteuning van verzorgingstehuizen. Mede dankzij het werk van genoemde stichting heeft hij vele mensen in Litouwen kunnen helpen en dáárvor deed hij het, zich inzetten voor de medemens. Hij werd ervoor benoemd tot ereburger van de stad Marijampolé en werd hij ervoor in Nederland Koninklijk onderscheiden.

Maar ook voor zijn L.O.T. parochies was hij een baken in een veranderende wereld, ook kerkelijk gezien. Hij zag destijds al aankomen dat er op termijn een tekort aan priesters zou ontstaan en introduceerde de lekenvoorgangers, een gouden greep zo blijkt intussen wel.

Zijn oog voor Maria had tot gevolg dat de Maria processies hun intrede deden en nog steeds plaatsvinden. En wat te denken van de Mariakapellen in o.a. in Tilligte en Ootmarsum, ook zij konden rekenen op zijn warme belangstelling.

We mogen zeker zijn activiteiten met betrekking tot het jongerenwerk niet vergeten evenals de ouderensoos en de soos voor alleenstaanden. Denk ook aan het project KeSa, Kerk en Samenleving, eigenlijk teveel om op te noemen.

Bekend werd hij ook om zijn soms zeer kritische houding over kerk en maatschappij. Zijn mening stak hij niet onder stoelen of banken. Hij werd erdoor geliefd. Ook na zijn emeritaat in 1999 bleef hij zich inzetten voor de LOT parochies maar ook voor de Stichting Litouwen, ja, eigenlijk tot het niet meer ging.

We verliezen in Johan Mulder een prachtmens. Dat hij mag rusten in vrede.
De L.O.T. gemeenschappen.

Allerzielen Dodenherdenking 2024

Op **zaterdag 2 november** a.s. zal het Gregoriaans Heren-
koor wederom hun dierbare overleden koorzangers her-
denken, als dank voor wat zij in hun jaren voor ons koor
hebben betekend met hun gezangen. De gezangen en ge-
beden zullen plaatsvinden bij de Mariakapel, waar stoelen
klaarstaan. Nabestaanden van overleden koorleden ontvangen een per-
soonlijke uitnodiging, anderen zijn van harte welkom. Diaken Jan Kerkhof
Jonkman zal deze viering voorgaan.



Aanvangstijd: 10.00 uur - Locatie: Mariakapel Begraafplaats Ootmarsum

Direct na afloop is er een samenzijn met koffie en krentenwegge in het Pa-
rochiecentrum, Kerkplein 3 in Ootmarsum.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

Het Gregoriaans Herenkoor Ootmarsum

Ontmoetingsdag voor ouderen

Op **donderdag 7 november** aanstaande, organiseert de parochie Lumen
Christi de jaarlijkse ouderen ontmoetingsdag. Deze dag wordt gehouden in
het Kulturhoes De Mare in Noord Deurningen. Het thema van die dag is
St. Jozef. We beginnen om 10.30 uur met een eucharistieviering, daarna
volgt de lunch en 's middags is er een inleiding over St. Jozef. We sluiten af
met een gezellig samenzijn met een glaasje. De kosten van deze dag bedra-
gen € 10,00 p.p., dit kunt u voldoen bij de bijeenkomst.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze dag van ontmoe-
ting. U kunt u opgeven bij het secretariaat van Lumen Christi. Per telefoon:
0541-353551 of via de mail: Secretariaat@lumenchristi.nl

Familieviering

Thema: Wat kost het jou? Diaconale zondag

Wij nodigen u allen – groot en klein, jong en oud (er) - van harte uit voor de familieviering **op zondag 10 november 2024 om 10.30 uur in de H Nicolaaskerk in Denekamp.**

Het is een viering voor de hele parochie, waarin het kinderkoor van de H. Nicolaaskerk zal zingen.

Na de viering ontmoeten we elkaar bij een kop koffie of thee en een glas ranja. Daarbij zullen een aantal kerkelijke werkgroepen zich presenteren en vertellen over hoe zij vorm geven aan de ‘diaconie’, de zorg voor aan onze naaste.

U bent van harte welkom - Pastoresteam Lumen Christi

Gebedsvieringen

Het pastoraal team heeft besloten om met ingang van 1 januari aanstaande, in elke geloofsgemeenschap, één gebedsviering per maand te houden in het weekend. Denekamp valt hierbuiten omdat zij het Eucharistisch centrum is. Onze aartsbisschop heeft besloten om vanaf 2028 helemaal geen Woord- en Communievieringen meer te houden in het weekend. Ons plan is dat onze gelovigen er wat aan gaan wennen. Op zich is het ook niet heel vreemd dat we elke week niet de communie ontvangen. Ik herinner me nog uit mijn jeugd dat je niet elke zondag ter communie ging, meestal één keer per maand wanneer je ook gebiecht had. Je moest dan wel nuchter zijn. Ook weet ik nog dat velen de kerk verlieten op het moment dat de communie werd uitgedeeld. Maar tijdens het Tweede Vaticaans concilie werd het Misoffer, dat door de priester werd opgedragen en waarbij de gelovigen min of meer toeschouwer waren, omgezet in de Eucharistieviering. Het deelnemen van de gelovigen en het karakter van de maaltijd waren belangrijke elementen.

We kenden daarna een tijd waarin het ontvangen van de communie belangrijk werd en overal werd toegepast. Zelfs de avondwakes werden Eucharistievieringen. Toen er minder priesters kwamen en meer pastoraal werkers, werden er geregeld communievieringen gehouden. Op zich een goede viering, maar uit nood geboren. Ook leken werden opgeleid om deze vieringen te kunnen voorgaan.

Vooral in ons bisdom zijn ze talrijk geworden, maar deze zijn los komen te staan van de Eucharistievieringen, die bron en hoogtepunt zijn van het kerkelijk leven.

Ondanks dat er steeds minder priesters zijn willen onze bisschoppen dat mensen in het weekend deel nemen aan de Eucharistie, ook al zal men daarvoor enkele kilometers moeten reizen. In noodgevallen, b.v. wanneer een priester uitvalt of door de week kan men wel een Woord- en Communieviering houden.

Als pastoraal team zijn we niet altijd blij met deze wijziging in het beleid, zeker omdat communievieringen een goed alternatief waren. Maar we begrijpen wel dat lang niet altijd de communie verlangd wordt. Zo hebben we al afgesproken dat tijdens afscheidsvieringen en zelfs uitvaarten in principe geen communie wordt uitgereikt omdat zeer veel kerkgangers dit niets meer zegt en we hen ook niet in verlegenheid willen brengen. Daarom zijn dit al bekende Gebedsvieringen geworden. Zo kennen we ook al diverse andere gebedsvieringen zoals: meditatievieringen, Cantate vieringen, waarbij zang centraal staat, Carnavalsvieringen, Mariavieringen, processies, Lichtvieringen, het Lof en Rozenkransgebed. Deze vieringen scheppen ook nieuwe mogelijkheden en kunnen ook weer andere bezoekers aantrekken. Wij hopen dat u allen begrip kunt opbrengen voor deze verandering in de weekendvieringen en hopen dat u deze vieringen ook als zeer waardevol blijft beschouwen.

*Namens het pastoraal team Lumen Christi,
Pastor Jan Kerkhof Jonkman*

Open Eettafel voor senioren.

Smaakt het warme eten u ook beter als er meer gezelligheid is? Schuif dan gezellig aan!

Gezellig samen eten, want dan smaakt het altijd beter. Daarom staat er elke tweede dinsdagmiddag van maand de Eettafel voor u klaar. U kunt vanaf 11.30 gewoon aanschuiven. U bent echt van harte welkom. Tijdens de Open Eettafel kunt u genieten van een 3-gangen maaltijd en hebt u alle tijd om een praatje te maken.



Samen eten is ook de manier om nieuwe mensen te leren kennen of juist oude bekenden weer te ontmoeten.

Alle tijd om te ontspannen en contacten te onderhouden. En bovendien is het een gezellig en ontspannen moment van de dag. Voor een klein bedrag wordt u

een gezonde warme maaltijd aangeboden. De vrijwillige gastvrouwen/heren zorgen voor een mooi gedekte tafel, serveren de maaltijd en zijn er voor u.

De Eettafel staat op dinsdag 12 november vanaf 11.30 uur tot 14.00 uur weer voor u klaar in Het Damast, aan de Laagsestraat naast de Welkoop. U kunt er gemakkelijk parkeren en alles is gelijkvloers.

U bent hartelijk welkom.

Vrijwilligers Open Eettafel - SWTD Tubbergen-Dinkelland

Nieuws van Caritas, 'Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen'

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest over armoede, de stijgende kosten voor boodschappen en andere zaken. Dit treft iedereen van ons, maar sommige groepen worden hierdoor extra hard getroffen omdat ze het misschien om welke reden dan ook al niet zo breed hadden. Dit speelt zich niet alleen af in de grote steden maar ook in iedere plaats binnen onze parochie.

Wat doet Caritas?

Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten, boodschappen en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas, mits het om een eerste levensbehoefte gaat. Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen zoals kleding, schoolspullen, fiets, bijdrage in medische kosten, schoonmaakmiddelen, boodschappen en ga zo maar door. Dit kunnen wij

alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?

In het weekend van 23/24 november wordt er in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien we hiermee lang niet iedereen bereiken, kunt u ook dit jaar weer een bijdrage naar ons overmaken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen.

Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site

www.caritalumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Sinterklaasactie

We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeep pakket” aanbieden aan cliënten van de voedselbank en aan gezinnen die bij ons bekend zijn maar geen voedselbank hebben, maar ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, toiletpapier, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er dit jaar 225 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?

Zeker in deze bijzondere tijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via onze website, telefonisch via 06-3014 55 12 of via onze Facebook pagina Caritas Lumen Christi. Onze contactgegevens staan ook in het parochieblad vermeld. Schroom niet en neem contact met ons op als u een hulpvraag heeft. Uiteraard worden deze vertrouwelijk behandeld

Voor Ootmarsum zitten Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers in het bestuur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van hen. De contactgegevens van Caritas staan vooraan in het parochieblad of op onze site vermeld. Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Met vriendelijke groet, Bestuur Caritas Lumen Christi

Eerste Communie en Vormsel 2024-2025

Ieder jaar vieren we in onze parochie een feest met kinderen, het eerste Communiefeest. Kinderen die zijn gedoopt, worden voor de eerste keer aan de tafel van Jezus uitgenodigd. Zij mogen voortaan deelnemen aan de Eucharistie. De eerste Eucharistie heeft plaats gevonden in Jeruzalem tijdens het laatste Avondmaal van Christus, en is ook met een feest begonnen, het joodse paasfeest. Dat feest is telkens opnieuw te zien en te horen. We luiden klokken, we zingen, we kleden ons feestelijk, we danken, we luisteren naar hoopvol nieuws, Jezus is in ons midden. Zo wordt het 'feest van God en mensen' gevierd. Dat mag gevierd worden!

Uitnodiging en opgave: Hoe geeft u uw kind op voor deze belangrijke stap? De werkgroep van uw kerk gaat naar de basisschool en/of raadpleegt het ledenbestand van de kerk en het doopboek. U krijgt dan van de werkgroep een uitnodiging voor de ouderavond, vaak via school. De werkgroep stuurt ook een berichtje naar de directies van alle basisscholen, en de website.

Toch komt het voor dat u de aanmelding op de een of andere manier gemist heeft omdat uw kind op een niet-katholieke basisschool zit of al iets ouder is, of vergeten heeft het briefje af te geven. U kunt dan **zelf** uw kind opgeven via een briefje of E-mail aan het secretariaat van uw locatie. Kinderen kunnen hun Communie en Vormsel doen als ze gedoopt zijn, of wanneer ze er voor kiezen alsnog gedoopt te willen worden. Op de eerste ouderavond wordt u als ouder voorbereid, wordt het project voor de kinderen belicht en de waarde en betekenis van de sacramenten opgefrist of ontdekt. Na de ouderavond wordt u gevraagd om online uw definitieve aanmelding te doen via de website van de www.paroachelumenchristi.nl.

Vorbereiding: Een feest bereid je ook voor. Zo is het ook met het eerste Communiefeest en met het vormsel. Er is een werkgroep van ouders die met elkaar in verbinding staan. Deze werkgroep ook van uw locatiekerk zorgt er samen met de pastores voor dat de voorbereiding en organisatie van deze feestelijkheden goed verlopen. Ook uw hulp is onmisbaar in de voorbereiding op deze belangrijke gebeurtenis. Uit ervaring weten we dat de kinderen dit enorm op prijs stellen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het een onvergetelijk feest gaat worden!

Vormselviering

Ook vieren wij het feest van kinderen die besloten hebben om het sacrament van het vormsel te willen ontvangen. Zo geven zij aan dat zij de weg waarop zij door hun ouders zijn gebracht willen voortgaan en daarbij vragen zij de kracht van de heilige Geest. Komend jaar vieren wij dat op zaterdag 5 april (een andere datum dan eerder is gecommuniceerd). Mgr. Woorts, hulpbisschop, komt daarvoor naar Denekamp om de kinderen uit groep 8 en hoger het sacrament van het H Vormsel toe te dienen. Mocht u de ouderavond gemist hebben dan kunt u ook uw kind aanmelden via www.paroachelumenchristi.nl

*Namens de werkgroepen van Lumen Christi Eerste Communie en Vormsel,
Pastor Ingrid Schraven*

Sporttoernooi voor tieners

Parochie St. Jan de Doper uit Vecht en Venen organiseert voor het derde jaar op rij een sporttoernooi voor tieners, bestaand uit een zaalvoetbaltoernooi en een beachvolleybaltoernooi.

Zij nodigen alle parochies in ons Aartsbisdom uit om hier aan deel te nemen. Maak een team van vier tot zes personen en geef u op!

Het zaalvoetbaltoernooi zal plaatsvinden in de Stinzenhal te Breukelen op zaterdagavond 16 november 2024.

Dit is **voor tieners van 12 t/m 15 jaar**.

Het beachvolleybaltoernooi zal plaatsvinden in Sportpark Zuilen, te Utrecht op zaterdagavond 31 mei 2025. Dit is **voor tieners van 10 t/m 15 jaar**.

De tieners kunnen zichzelf of per team aanmelden door te mailen naar:

jeugdcatechese@hart-maarsse.nl

Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 16 (periode 23 november tot 13 december 2024) inleveren vóór:

maandag 11 november 2024 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 12 november 2024 18.00 uur per mail preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 – 57 94 09 01

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 55