

't Preaksteulke



Nr. 4 (Jaargang 55)

8 maart – 28 maart 2025

**Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi**

Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester
e-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
e-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
e-mail: i.schraven@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Taak: beheer gebouwen en financiën

Contactpersoon: Jan Bank, voorzitter
tel. 06 - 38428578 e-mail: janbank1956@gmail.com

Pastoraatsgroep Coördinatie pastorale activiteiten.

Contactpersoon: Susan Broekhuis
tel. 06 – 5732 8723 e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3 **0541 - 29 29 91**
Geopend maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12

Website www.lumenchristi.nl



Parochie Lumen Christi.

Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:

Josephine Bossink: 06 – 5376 3110 | Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380 | Jan Veldboer: 0541 – 291 954

Caritas

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:

Telefoon 06 – 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl

Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Repaircafé

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tussen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie pagina 2 van dit blad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl tel.: 0541 – 353 551

Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur

Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.

=====

VIERINGEN

Zondag 9 maart

09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:

Collecte:

Themaviering

Woord- en Communieviering

Het Themakoor

H. Loman

voor het pastoraat in onze parochie.

Woensdag 12 maart

19.00 uur

Parochieel voorganger:

Meditatieviering . 1^e statie

Thema: JEZUS WORDT TER DOOD
VEROORDEELD.

C. Bolscher – van Duinen en
Dominee R. Kloosterziel.

Zondag 16 maart

09.00 uur

Locatie:

m.m.v.

Voorgangers:

Collecte:

OECUMENISCHE VIERING

R.K. Kerk

Het Gelegenheidskoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman en
Dominee R. Kloosterziel.

Er is vandaag 1 collecte.

*Na de viering wordt U allen uitgenodigd voor een kop koffie
of thee in de pastorie.*

Woensdag 19 maart

19.00 uur

Parochieel voorganger:

Meditatieviering 2^e statie

Thema: JEZUS NEEMT HET KRUIS OP
ZIJN SCHOUDERS.

C. Bolscher – van Duinen en
Dominee J. Kloosterziel

Zondag 23 maart

09.00 uur

m.m.v.

Voorganger:

Collecte:

Boeteviering

Eucharistieviering

Het Herenkoor

Pastoor T. Munsterhuis

voor het pastoraat in onze parochie.

Woensdag 26 maart

19.00 uur

Parochieel voorganger:

Meditatieviering 3^e statie

Thema: JEZUS VALT VOOR DE EERSTE
MAAL ONDER HET KRUIS

C. Bolscher – van Duinen en
Dominee J. Kloosterziel

In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:

Jan Grimberg op de leeftijd van 62 jaar.

Annie Velers – Vrerink op de leeftijd van 95 jaar.

Gerard Kamphuis op de leeftijd van 81 jaar.

Jozef Leussink op de leeftijd van 89 jaar.

Marijke Peters – Kamphuis op de leeftijd van 75 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Veertigdagentijd

De carnaval en de wintersportvakanties zijn voorbij, we zijn de veertigdagentijd ingegaan, een tijd van inkeer en versobering. Kunnen wij nog sober leven met al onze luxe om ons heen? Daarbij hoeven we niet alleen te denken aan eten en drinken, zoals geen alcohol gebruik in deze tijd, of aan feesten. Maar er zijn ook andere dingen waarop we kunnen inleveren, zonder dat we daarbij zelf tekort komen. Hoe zit het met het gebruik van onze telefoon, die onlosmakelijk is verbonden met ons leven. Kunnen deze laten liggen en even afwezig zijn voor onze Apps' of Tik tok? We hoeven daar toch niet onmiddellijk op te reageren? Of de aanschaf van nieuwe artikelen: moeten wij ons niet afvragen of die werkelijk nodig zijn, wat ze toevoegen aan ons leven? Dat zou ook schelen in de wereld van de pakketbezorgers, die tot laat in de avond onderweg zijn. Het gaat er vooral om in deze tijd dat wij niet op de eerste plaats denken aan onszelf, maar ook stil staan bij wat de ander tekort komt. Zo zijn er prachtige acties waaraan we onze bijdrage kunnen leveren, zoals de Vastenactie die dit jaar voor onze parochie ten goede komt aan de stichting Loop en Werk, waar onze secretaresse deel van uitmaakt. Dat geld komt direct ten goede aan de kinderen met een beperking in de Filippijnen.

Maar de Veertigdagentijd is vooral een tijd van loslaten, loslaten wat zo vertrouwd voor je is. Je zou wel mogen zeggen dat het een soort

generale repetitie is voor ons eigen sterven. We laten vrijwillig de boel los omdat we het eens helemaal moeten loslaten. Om dan samen met Jezus de overtocht te wagen van dood naar leven. Dan raken we ook de kern van Pasen. Die gaat over de overtocht van dood naar leven. Om dan ook met Pasen als een herboren mens met Christus weer op te staan.

Ik daag u allen uit om, op één of andere wijze, met Pasen weer op te staan als een herboren mens.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Communie thuis voor Pasen

Omdat vele ouderen niet meer de vieringen in de kerk kunnen bijwonen en daardoor de Heilige Communie niet kunnen ontvangen, komt het pastoraal team met het voorstel om in de dagen voor Pasen bij die groep parochianen de communie thuis te brengen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dit doorgeven, met vermelding van adres en telefoonnummer, bij het secretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap of bij het secretariaat van Lumen Christi (Tel. 0541-353551 elke ochtend van 09.00-12.00 uur). We zullen heel zorgvuldig te werk gaan bij dit aanbod. Schroom niet om u te melden indien u graag voor Pasen thuis de communie wilt ontvangen.

Pastoraal Team Lumen Christi

Vasten: inlossen van ereschuld

We zijn inmiddels de vastentijd ingerold, maar het lijkt dat we gewoon op de oude voet verder leven. We halen gewoon onze boodschappen bij de supermarkt, de feestjes en vakanties gaan gewoon, geen teken van vasten en onthouding. En toch is het in deze tijd van milieu, stikstof en andere crisissen zinvol na te denken over onze toekomst en minder te consumeren. In januari was er een hausse in het vastleggen van onze zomervakanties.

De boodschap van minder vliegen, minder reizen lijkt niet te werken. Pas wanneer Schiphol zegt dat er onvoldoende bagage afhandelaars zijn, raken we even in paniek. Nee, het echte idee van vasten, het juist minder uitgeven, schuiven we het liefst voor ons uit. Liever halen we in wat we in de coronatijd niet meer mochten. Zou deze veertigdagentijd dan geen goede kans zijn om te consuminderen? Of moet het accent blijven liggen op nog meer welvaart in plaats van welzijn? Juist het beeld van de inwoners van Groningen leert ons hoezeer wij niet betrokken zijn bij de mensen zelf, leert ons dat nog altijd de winst van de bedrijven voorgaat op de ellende die we ermee aanrichten. De parlementaire onderzoekscommissie heeft er harde woorden over gesproken en gezegd dat er een ereschuld moet worden ingelost. Moeten ook wij niet een ereschuld inlossen als wij kijken hoe wij omgaan met het milieu en de schepping? Hoe wij onze aarde hebben geëxploiteerd in plaats van goed rentmeesterschap uit te voeren? De Provinciale Statenverkiezingen zijn in aantocht, laten wij een goede stem uitbrengen, een stem die de aarde redt uit haar lijden, een stem die recht doet aan de Bijbelse opvatting over recht, vrede en heelheid van de schepping. Moge deze vastentijd ons daartoe de eerste aanzet geven.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Het begin van de veertigdagentijd met een Latijnse hoogmis

Zondag 9 maart 2025 wordt er om 9.30 uur een Latijnse Hoogmis opgedragen in de St. Plechelmuskerk van Saasveld. Tijdens deze eucharistieviering zal de liturgie grotendeels Latijn zijn en zal het herenkoor Deurningen – Saasveld de gregoriaanse gezangen van de eerste zondag van de veertigdagentijd laten klinken. Daarnaast zal het koor delen uit de Missa Te Deum Laudamus van L. Perosi uitvoeren. Celebrant is pastoor B. Reerink. Boekjes om de liturgie te kunnen volgen, en waar mogelijk mee te zingen, zijn beschikbaar.

Een mooie gelegenheid om op deze wijze de veertigdagentijd te starten. Mogelijk voor sommigen herkenning van de aloude gezangen en sfeer van een hoogmis uit vroeger tijden.

U wordt van harte uitgenodigd deze mis mee te vieren in de St. Plechelmuskerk van Saasveld. Na afloop is er gelegenheid de schitterende glas-in-loodramen van Jan Schoenaker in de kerk te bezichtigen. Onder het genot van koffie en/of thee kan er na afloop worden nagepraat.

De geloofsgemeenschap St. Plechelmus Saasveld hoopt u deze zondag te mogen begroeten.

Uitnodiging Oliewijding

Op de vooravond van Witte Donderdag, op woensdag 16 april aanstaande vindt de jaarlijkse oliewijding plaats in de Mariakerk te Apeldoorn. Tijdens een feestelijke Eucharistieviering wijdt dan de aartsbisschop de oliën, waarmee de kinderen worden gezalfd tijdens het Doopsel en het Vormsel, de mensen die ziek zijn en de catechumenen (doopleerlingen).

Voor deze feestelijke viering worden pastores, besturen en belangstellenden van alle parochies van ons Aartsbisdom Utrecht uitgenodigd. Na afloop van de viering worden de oliën uitgereikt aan de parochies. Wij zouden het fijn vinden dat naast de pastores Munsterhuis en Kerkhof Jonkman ook parochianen van onze parochie daarbij aanwezig kunnen zijn. En samen reizen is mogelijk.

Wanneer u belangstelling hebt voor deze viering kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, telefoon 0541- 353551 of mail: secretariaat@lumenchristi.nl.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

OPFRISCURSUS AUTO

Test uw rijvaardigheid

De **SWTD** en **VVN**, afdeling Dinkelland, bieden ook dit voorjaar weer de Opfriscursus Auto aan, voor 55 Plussers uit de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

Data en locatie

De Opfriscursus Auto wordt gehouden op:

maandag 17, 24 en 31 maart en 7 april van 9.30 uur tot 11.00 uur in het sportcomplex 't Trefpunt, Legtenbergerstraat 6, 7595 XB in Weerselo.

Op **dinsdag 15 april zal de praktijkles** in overleg met u plaatsvinden. Tevens kunt u dan meedoen aan een **ogen-, gehoor- en reactietest**.

Kosten voor de gehele cursus: € 15,00

Door aan deze cursus mee te doen, krijgt u de mogelijkheid uw verkeerskennis op te frissen en te testen. Waarmee u als weggebruiker, wellicht in de toekomst uw voordeel mee kunt doen.

De cursus is beslist geen keuring!

U kunt zich opgeven tijdens kantooruren op maandag, dinsdag of donderdag bij Maureen Loohuis, Sociaal werker senioren. Telefoon 06-21 63 51 02 of via de mail: m.loohuis@swtd.nl.

De opgaven dienen **vóór maandag 10 maart** a.s. binnen te zijn.

Bij onvoldoende deelname zal de cursus verplaatst worden naar een later moment.

Overweging

Een glimlach
is soms net een klein cadeautje
en geeft je dan een beetje moed en kracht
het kan je soms net iets lichter maken
als iemand zomaar even naar je lacht.

Een glimlach of misschien een schouderklopje
kan voor iemand net dat steuntje zijn
al laat het alle zorgen niet verdwijnen
't verzacht misschien een beetje pijn.

Een glimlach is soms net een klein cadeautje
je ziet het en je voelt het ook meteen
het is alsof zo'n glimlach wil vertellen
ik denk aan jou, ik laat je niet alleen.

Kopij volgende Preeksteulke

Kopij voor Preeksteulke nr. 5 (periode 29 maart tot 18 april 2025)

inleveren vóór:

maandag 17 maart 2025 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 18 maart 2025 18.00 uur per mail preeksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 – 57 94 09 01

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 55