

# 't Preaksteulke



**Nr. 5 (Jaargang 55)**

**29 maart – 18 april 2025**

**Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas  
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi**

## **Pastoraal team, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp**

Th.H.P. Munsterhuis, priester  
e-mail: [t.munsterhuis@lumenchristi.nl](mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl)

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken  
e-mail: [j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl](mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl)

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  
e-mail: [i.schraven@lumenchristi.nl](mailto:i.schraven@lumenchristi.nl)

## **Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum**

Taak: beheer gebouwen en financiën

Contactpersoon: Jan Bank, voorzitter  
tel. 06 - 38428578 e-mail: [janbank1956@gmail.com](mailto:janbank1956@gmail.com)

**Pastoraatsgroep** Coördinatie pastorale activiteiten.  
Contactpersoon: Susan Broekhuis  
tel. 06 – 5732 8723 e-mail: [susanbroekhuis@gmail.com](mailto:susanbroekhuis@gmail.com)

## **Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum**

Kerkplein 3 **0541 - 29 29 91**  
Geopend maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,  
van 09.00 uur tot 11.00 uur.  
E-mailadres: [ootmarsum@lumenchristi.nl](mailto:ootmarsum@lumenchristi.nl)  
Bankrekening: NL56 RABO 0140 1005 12  
Website [www.lumenchristi.nl](http://www.lumenchristi.nl)  
 Parochie Lumen Christi.

## **Misintenties**

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

## **Dopen**

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) of telefonisch contact opnemen: 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

## **Bij overlijden**

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

## **Bezoek pastor**

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

## **Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:**

Josephine Bossink: 06 – 5376 3110 | Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956  
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380 | Jan Veldboer: 0541 – 291 954

## **Caritas**

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:

Telefoon 06 – 3014 5512 | e-mail: [voorzitter@caritaslumenchristi.nl](mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl)

Website: [www.caritaslumenchristi.nl](http://www.caritaslumenchristi.nl)

Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

## **Repaircafé**

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tussen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

## **Kerkelijk huwelijk**

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) of 0541-353551.

## **Pastorale bereikbaarheid**

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie pagina 2 van dit blad of op de website [parochielumenchristi.nl](http://parochielumenchristi.nl)). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

## **Secretariaat Lumen Christi in Denekamp**

e-mail: [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) tel.: 0541 – 353 551

Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur

Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.

=====

=====

## Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

=====

### Kerkbalans 2025

Beste allemaal,

Laten we direct beginnen met iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de kerkbalans 2025. Dank allemaal voor jullie betrokkenheid bij ons kerkgebouw.

Tot heden is het resultaat zo'n € 73.000,- en daarmee bijna gelijk aan vorige jaar. Mogelijk gelijk aan vorig jaar wanneer een aantal parochianen ook hun enveloppe alsnog inleveren. Bij deze de oproep aan hen om dit vooral niet te vergeten. We hebben de opbrengst echt nodig om de kerk goed draaiende te kunnen houden en dus ook te onderhouden.

Zeker nu de nieuwe inspectie van het kerkgebouw heeft plaatsgevonden en daarmee de begroting voor het planmatig onderhoud wordt gemaakt, is het fijn om te weten dat de kerkbalans voor een deel dekking biedt. Dekking aan onze reguliere kosten als voor de vieringen, de schoonmaak, verwarming en energie, maar ook ten dele dekking biedt aan het planmatig onderhoud van het gebouw.

Voor een groot deel, want niet alle kosten kunnen we uit de opbrengst betalen. Jaarlijks moeten we bijdragen uit de spaargelden. Dit houdt in dat we meestal een stukje interen op ons vermogen.

Op deze wijze houden we ons financiële hoofd (net) boven water en dat is belangrijk voor de hele gemeenschap. Naast de vieringen wordt de kerk ook steeds meer gebruikt voor activiteiten van en uit de gemeenschap. We willen de kerk immers zolang als mogelijk behouden voor de vieringen maar ook voor de verdere toekomst als centrum voor de gehele gemeenschap.

Met dank aan u als schenker, aan de administratie van de kerkbalans en alle vrijwilligers die zich weer hebben ingezet voor deze geslaagde actie,

-----



## Nieuwe website Meldpunt Rooms-Katholieke Kerk

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe website op [rkmeldpunt.nl](http://rkmeldpunt.nl)

De vorige website van het Meldpunt dateerde uit 2015. Daarom was het wenselijk de vormgeving van de website te vernieuwen.

De vernieuwde website wil mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de R.-K. Kerk op een laagdrempelige manier uitnodigen om zich te melden. Dat kan telefonisch. Ook kan er een formulier worden ingevuld op de website.

De nieuwe website is eenvoudig van opzet, met een beperkt aantal pagina's waarop in kort bestek veel informatie wordt gegeven voor wie een kwestie wil melden. Op de homepage doen de bisschoppen en religieuze oversten de oproep: "Heeft u een ervaring van grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk? U kunt met uw ervaring bij het Meldpunt terecht."

Na een melding neemt het Meldpunt in de persoon van de meldpuntfunctionaris contact op met degene die de melding deed. "De meldpuntfunctionaris van het Meldpunt luistert naar uw verhaal en biedt ondersteuning bij vervolgstappen, zoals juridische, pastorale of psychische hulp," geeft de website aan. De meldpuntfunctionaris geeft mensen persoonlijk en op maat hulp en advies en ook ondersteuning bij de mogelijke stappen die mensen kunnen nemen.

=====

### Misintenties

De misintenties voor Pasen dienen **vóór 7 april** te worden aangevraagd bij het secretariaat in Ootmarsum (openingstijden zie blz. 2).

-----

### In onze Geloofsgemeenschap is gedoopt:

Laure Eertman

*Ouders van harte gefeliciteerd.*

-----

=====

## VIERINGEN

=====

**Zondag 30 maart**

Gezinsviering

**09.00 uur**

m.m.v.

Het Kinder- Tienerkoor Zing en Swing

Parochieel voorganger:

H. Loman.

Collecte:

voor het pastoraat in onze parochie.

-----

**Woensdag 2 april**

Meditatieviering 5<sup>e</sup> statie

**19.00 UUR**

Thema: SIMON VAN CYRENEHELPT  
JEZUS HET KRUIS DRAGEN

Voorgangers:

C. Bolscher – van Duinen, parochieel en  
Dominee R. Kloosterziel

-----

**Zondag 6 april**

Eucharistieviering

**09.00 uur**

m.m.v.

Het Koor Stem en Klank

Voorganger:

Pastoor T Munsterhuis

Collecte:

voor het pastoraat in onze parochie.

-----

**Woensdag 9 april**

Meditatieviering 8<sup>e</sup> statie

**19.00 UUR**

Thema: JEZUS TROOST DE MOEDERS  
VAN JERUZALEM.

Voorgangers:

C. Bolscher – van Duinen, parochieel en  
Dominee R. Kloosterziel

-----

**Zondag 13 april**

**09.00 uur**

m.m.v.

Voorganger:

Collecte:

Palmpasen, tevens

Presentatieviering 1<sup>ste</sup> H. Communie

Het Kinder- Tienerkoor Zing en Swing

Pastoraal medewerker S. Schraven.

voor het werk in onze parochie.

---

**Donderdag 17 april**

**19.00 uur**

Locatie:

Voorgangers:

Witte Donderdag

een gemeenschappelijke viering van  
Alle parochies Van Lumen Christi ter  
afsluiting van de aanbidding.

DENEKAMP

Pastoor T. Munsterhuis en

Diaken J. Kerkhof Jonkman.

---

**Vrijdag 18 april**

**15.00 uur**

m.m.v.

Voorganger:

Goede Vrijdag - Kruisweg

Het Themakoor

Leden van het Themakoor

---

**Vrijdag 18 april**

**19.30 uur**

m.m.v.

Voorganger:

Goede Vrijdagviering

Het Herenkoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman

---

**In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:**

Marietje Bodde op de leeftijd van 83 jaar

Kees Kanen op de leeftijd van 82 jaar

Werner Veldboer op de leeftijd van 61 jaar.

*Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.*

---

# Een weg terug!

**4<sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd**  
**Gezinsviering 30 maart 2025 09:00**

Vandaag vertelt Jezus het mooie verhaal over de zoon die eerst egoïstisch zijn eigen weg gaat maar later tot inkeer komt en weer naar het huis van zijn Vader teruggaat. Stel je eens voor dat jij van huis bent weggelopen of je bent expres veel later thuis gekomen dan je had afgesproken. Je ouders zijn je kwijt geweest en hebben zich zorgen gemaakt.



Hoe zouden zij reageren wanneer je weer thuis komt? Alleen opgelucht of ook boos? Luister maar hoe de vader in het verhaal van deze zondag reageert.

M.m.v. Kinder- en Tienerkoor 'Zing en Swing'  
o.l.v. Karel Tijhuis en Desirée Feddema en pianist Herman Koops  
Voorganger: Hanny Loman

---

## **Concert Protestantse Kerk**

Op 30 maart 2025, aanvang 1500 uur, vindt een concert plaats in de protestantse kerk.

Het concert wordt gegeven door het gelegenheidskoor in samenwerking met Karin Hertsenberg.

De opbrengst gaat volledig naar de restauratie van het orgel.

Toegang: gratis.

*Herman Koops*

---



## **DOE MEE aan de Midvastenloop Twente – 29 maart 2025!**

Stel je voor: een zaterdagochtend in Twente, de zon komt op, en jij wandelt 40 km door een prachtig landschap, op weg naar Pasen. Start bij 'De Cocer' in Rossum, passeer het Singraven-kasteel, het kanaal Almelo-Nordhorn en Ootmarsum, en geniet onderweg van soep en pannenkoeken. Kortere opties (13, 24, 34,5 km) met taxi zijn mogelijk! We wandelen voor Nadirkonyen, het straatkinderenproject van frater Hans Wennekes in Kenia, en steunen ook Stichting Reachable School en Vastenactie – een mooie voorbereiding op het Paasfeest.

Inschrijven kost €1,- (min. €10,- sponsorgeld) vanaf 6 maart via [midvastenloop.nl](http://midvastenloop.nl).

Start: 7:00-9:00 uur.

Doe mee aan de fotowedstrijd en schitter online!

Trek je schoenen aan en wandel mee voor het goede doel!

---

## **Van Baljurk tot Kerkgewaad**

### **Jaarlijkse Expositie van Kazuifels in de kerk**

### **6 april 2025 tijdens Fashion Sunday**

Het begon in 2023 met een verzoek namens 'Heemkunde oalde gemeente Weersel'. Het verzoek van de Heemkunde betrof de vraag naar een kazuifel, stammend uit het kasteel Saterslo bij Saasveld.

In een artikel in de Tubantia van 25-10-2007 werd over dit kazuifel geschreven dat het in 1818, na de sloop van het kasteel, uiteindelijk in Ootmarsum belandde.

Op zoek naar dit kazuifel trok ik een kastdeur in het parochiecentrum open en even later had ik een prachtig oud kazuifel in mijn handen. Daarnaast een stuk of zes andere oude kazuifels, een koormantel en bijbehorende stola's en albe's. Te mooi om weg te doen en te oud om nog te dragen... maar om ze alleen in de kast te laten hangen? In de speurtocht naar meer, vonden in de sacristie in een diepe lade nog enkele goed bewaarde kerkgewaden en daarmee kwam het idee om een

expositie te houden van deze en andere oude kazuifels. Een mooie aanvulling op de bezichtiging van de oude koormantel uit 1749, die in volle glorie te zien is in de vitrine achter in de kerk.

in 2023 en 2024 hebben veel eigen kerkgangers en toeristen de expositie van deze kazuifels en koormantels bezocht. Op verzoek van de kerkgidsen hebben we vorig jaar de expositie enkele maanden in de kerk laten staan voor de ruim 55.000 toeristen die onze kerk bezoeken. Vanaf zondag 6 april zijn onze oude kazuifels en koormantels weer in de kerk te bewonderen. Dit tot einde zomervakantie.

### **Van baljurk tot kerkgewaad!**

Wat combineert deze tentoonstelling met Fashion Sunday? Veel antieke kerkelijke gewaden zijn gemaakt van verknipte damesjaponnen. Rijke, adellijke vrouwen schonken hun mooiste baljurken aan de kerk, aan de pastoor in ruil voor een gebed of specifiek voor haar zielenheil.



Zo schrijft Els de Baan, in voorbereiding op de tentoonstelling 'Fashion for God', (die in 2023 werd gehouden in het Catharijneconvent) dat de kerkelijke textiele stukken, de paramenten, vanaf het begin van de zeventiende eeuw, veelal gemaakt werden door vrouwelijke kloosterlingen, begijnen, 'geestelijke maagden' en adellijke en welgestelde katholieke dames. En zij drukken hun vrouwelijke stempel nog eens extra deze gewaden.

Dus kom vooral zelf kijken naar wat wij uit de kast en laden van onze pastorie hebben gehaald.

Op zondag 6 april, tijdens Fashion Sunday, hangen onze mooiste kazuifels voor jou in de Simon en Judaskerk.

Bewonderingswaardig!

---

## Palmpasenoftocht zondag 13 april 2025

Jullie doen toch ook weer mee?

Zondag 13 april zal er weer een Palmpasenoftocht georganiseerd worden. We vertrekken om 10.30 uur vanaf het Marktplaen.

Het is ook dit jaar weer mogelijk om een pakketje met stok, buxus en bindtouw te bestellen.

Dit kan tot uiterlijk dinsdag 8 april op [palmpasenoftmarsum@hotmail.com](mailto:palmpasenoftmarsum@hotmail.com)

Het pakketje kan opgehaald worden op vrijdag 11 april van 14.00 - 17.00 uur bij Huize Franciscus.

We hopen op mooi weer en een grote opkomst.



*De Palmpasenoftmissie*

---

### **Vastenzakje 2025.**

In het volgende Preaksteulke nr. 6, dat huis aan huis bezorgd wordt i.v.m. Pasen zal het vastenzakje bijgevoegd worden.

Mocht U het zakje eerder willen ontvangen, dan liggen er in de kerk en op die plaatsen waar het Preaksteulke normaal opgehaald kan worden, ook vastenzakjes.

*Bij voorbaat dank.*

*M.O.V. Ootmarsum*

---

### **Pastorpraat - OP WEG NAAR PASEN**

Beste mensen,

Jezus is benieuwd naar wat mensen over Hem zeggen, maar vooral is Hij benieuwd wat Zijn leerlingen over Hem zeggen. (Matt. 16,13-16).

Blijkbaar telt voor Hem vooral wat Zijn volgelingen van Hem vinden.

Hoe kijken wij tegen Hem aan? Dus niet wat anderen vinden, maar wat de gelovige gemeenschap van Hem vindt, dat is voor Hem van belang.

Dat is misschien ook wel logisch; alleen degenen die van iemand houden kunnen hem of haar werkelijk begrijpen. In het begrijpen van Jezus Christus heeft de gelovige een streepje voor.

Wij zijn in deze weken als gelovige gemeenschap weer met Jezus op weg naar Pasen; een tijd van bezinning en inkeer. We worden geconfronteerd met het leven en sterven van onze Heer; en komen te staan voor de diepte van een geheim, dat niet te peilen is, daar waar hemel en aarde zwijgen. Waar Hij godverlaten lijkt, waar wij ons godverlaten voelen, maar ook : waar God zelf een antwoord geeft op de vraag wie Hij is: DE LEVENDE HEER.

Daarom raakt mij het antwoord van Petrus op de door Jezus gestelde vraag telkens diep : Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dat lijkt mij inderdaad de kern van de zaak : deze is de zoon van de levende God. In Hem en door Hem krijgt ons leven een diepe betekenis, zijn wij gekend als begenadigde mensen en mogen ons met Hem voorbereiden op het grote feest van Pasen.

*Pastoor Theo H.P. Munsterhuis*

---

## **Het traditionele Passie-concert op Paaszaterdag STABAT MATER**

**Camerata Amsterdam -Kyiv**

**Dirigent: Jeroen Weierink**

Solisten:

Irryna Krasnenko, sopraan

Yullia Postavnycha, mezzo-sopraan

Alla Kim, viool

Volodymir Fedorov, cello

**Ootmarsum, RK Kerk H.H. Simon en Judas**

**Aanvang 15.00 uur**

Op Paaszaterdag 19 april kunt u getuige zijn van een bijzonder concert waarbij passie en emotie de kernwoorden zijn. Het uit de katholieke traditie komende "Stabat Mater" van Giovanni Pergolesi zal op deze

Paaszaterdag worden uitgevoerd in de historische RK Kerk H.H. Simon en Judas met haar schitterende akoestiek.

Het werk verklankt het verdriet van Maria tijdens het lijden en de kruisdood van haar zoon. Hemelse muziek op deze 'Stille zaterdag'.

Nadat de Poaskearls met hun paard en wagen van het marktplein vertrokken zijn om paashout te halen en vóórdát ze met volle wagens weer door het centrum van Ootmarsum rijden, kunt u genieten van dit prachtige muzikale werk.

Het concert heeft een bijzondere lading. Camerata Amsterdam, de vaste speler van het passieconcert, heeft het Ukrainian Liberty Orchestra bestaande uit gevluchte professionele Oekraïense musici omarmd. Gezamenlijk trekken deze topmusici onder de naam Camerata Amsterdam-Kiev nu door het land om het publiek te laten genieten van hun prachtige muziek.

Ook dit jaar weer een aantal prachtige internationale solisten.

De sopraan Iryna Krasnenko (afgestudeerd is aan het prestigieuze Mozarteum in Salzburg en finalist van het tv-programma "Aria") zal met haar gouden stem vele harten raken.

Mezzo-sopraan Yullia Postavnycha (soliste bij de opera en het symphonieorkest van Kharkiv) zal net als vorig jaar weer een grote indruk achter laten. De cello-solist Volodymir Fedorov soleert in het emotionele Kol Nidrei van Max Bruch en de in Oezbekistan geboren violiste Alla Kim zal het altijd zeer indringende thema uit "Schindlers List" vertolken.

Dit allemaal onder de algehele leiding van dirigent Jeroen Weierink. Weierink, Ootmarsumer van geboorte is vaste dirigent van Camerata Amsterdam-Kyiv en dirigeert voor de achtste keer het Passieconcert in zijn geboortestad. Alle keren was het een "uitverkocht huis". Mis dit van het Passieconcert op Paaszaterdag niet en reserveer optijd!

Kaarten: [www.ticketkantoor.nl/shop/nootsprong](http://www.ticketkantoor.nl/shop/nootsprong)

Reserveren:

Telefonisch: 06-28234830 of per mail: [info@nootsprong.nl](mailto:info@nootsprong.nl)

of 's middags aan de kerk.

---

## **Lourdesreis 22 t/m 27 september 2025**

Ook dit jaar gaan wij vanuit onze parochie naar Lourdes van maandag 22 september tot en met zaterdag 27 september 2025.

Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 is Maria hier achttien keer in een grot verschenen aan het meisje Bernadette Soubirous. Sindsdien is Lourdes uitgegroeid tot de belangrijkste Mariabedevaartplaats ter wereld. Elk jaar gaan miljoenen mensen naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken en om even stil te zijn bij de grot van de verschijningen.

Onze vliegreis naar Lourdes wordt verzorgd door het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht.

Vanuit onze parochie vertrekken wij naar het vliegveld. Op dit moment is het nog niet bekend vanaf welke luchthaven we vertrekken. Dit kan Maastricht Aachen Airport of Weeze Airport in Duitsland zijn. We gaan met het vliegtuig naar de Luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Van daaruit worden wij met een bus naar ons hotel in Lourdes gebracht.

Prijs voor deze 6-daagse vliegreis: 3\* hotel € 1.195,00  
(de prijzen zijn per persoon op basis van een 2-persoonskamer).  
Toeslag 1-persoonskamer € 175,00.

### De reissom is inclusief

- Retourvlucht Lourdes.
- Vervoer luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées naar het hotel in Lourdes v.v.
- 5 overnachtingen in een door het Huis voor de Pelgrim geselecteerd hotel op basis van volpension.
- Volledig verzorgd programma onder leiding van onze eigen reisleiders en pastores.
- Excursie.
- Toeristenbelasting.
- Uitgebreide reisinformatie.
- Reisverzekering en annuleringsregeling.

Voor deelname aan deze Lourdesreis kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat in Denekamp (tel: 0541-353551).

---

## Kom wandelen!

Lijkt het je leuk om elke donderdag een stukje te wandelen? Of je nu kiest voor een kleine ronde van 500 meter of een wandeling van 3 tot 5 kilometer, deze wandelgroep is perfect voor jou!

Elke donderdag van 10:30 tot 11:30 kun je, onder begeleiding van een buurtsportcoach en een fysiotherapeut, werken aan je lichamelijke activiteit. Maar natuurlijk draait het vooral om gezelligheid!!

En het mooiste van alles? Het is helemaal gratis!

*Fysio Vooruit*

*Rens Nijland*

---



## SPORTIEF EN SOCIAAL UUR

Elke donderdag vanaf maart  
10:30 - 11:30



(Voor elke doelgroep  
en onder begeleiding)

Waar?

Verzamelen in gang van  
van gezondheidscentrum  
Molenstraat 8,  
7631 AZ, Ootmarsum

***Kopij volgende Preeksteulke***

*Kopij voor Preeksteulke nr. 6 (periode 19 april tot 9 mei 2025)*

*inleveren vóór:*

*maandag 7 april 2025 11.00 uur inleveren op het secretariaat*

*dinsdag 8 april 2025 18.00 uur per mail [preeksteulke@lumenchristi.nl](mailto:preeksteulke@lumenchristi.nl)*

**WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 – 57 94 09 01**

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

**WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 55**